



ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΕΙΣ



- ❖ *Η πόλη του Λουξεμβούργου είναι πρωτεύουσα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η ιστορία της πόλης ξεκινά το 963, όταν ο κόμης Ζίγκφρηντ των Αρδεννών χτίζει το πρώτο κάστρο με το όνομα Lucilinburhuc πάνω στον βράχο του Μποκ. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της η πόλη άλλαξε πολλές φορές χέρια: Φράγκοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, Αυστριακοί, Πρώσοι και Γάλλοι πέρασαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Τον Ιανουάριο του 2018, η πόλη είχε πληθυσμό 116.323 κατοίκων, πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με την πόλη να έχει εξελιχθεί σε τραπεζικό και διοικητικό κέντρο.*





Η Ες-συρ-Αλζέτ είναι πόλη στο Λουξεμβούργο. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη κοινότητα, με πληθυσμό 29.853 ατόμων. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τη Γαλλία. Η πόλη αναφέρεται συνήθως απλά ως Ες, Η Ες βρίσκεται στην κοιλάδα του Αλζέτ. Η πρωτεύουσα της χώρας πόλη του Λουξεμβούργου βρίσκεται περίπου 15 χλμ (9 μίλια) βόρειο-ανατολικά. Η Ες-συρ-Αλζέτ φιλοξενεί το Εθνικό Μουσείο της Αντίστασης, η οποία έχει υλικό που σχετίζεται με την αντίσταση στη γερμανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλα τουριστικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν το μεγάλο πάρκο και τον πύργο Μπέρβαρτ, ο οποίος χτίστηκε το 1621.

ΝΟΜΙΣΜΑ

- Λουξεμβούργο › 1918 – 1964 Σεντιμς



- Λουξεμβούργο › Δούκας Ζαν › 1964 – 1999 Φράγκο



- Λουξεμβούργο › Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩ) › 2002 - 2022



ΑΕΙΟΘΕΑΤΑ

- *Chemin de la Comiche*

Το Chemin de la Comiche μοιάζει με περιφερειακό πεζόδρομο, χτισμένο στην πλαγιά ενός βουνού, δίνοντας την εντύπωση πως «αγκαλιάζει» ολόκληρη την Πόλη του Λουξεμβούργου. Από τη μία πλευρά του δρόμου το έδαφος ψηλώνει απότομα, ενώ από την άλλη χαμηλώνει, προσφέροντας ακόμα πιο εντυπωσιακή θέα στο όμορφο Δουκάτο.



- *Το παλάτι του Μεγάλου Δούκα*

Πιθανότατα ένα από τα λίγα παλάτια στον πλανήτη που δεν χτίστηκαν με σκοπό να φιλοξενήσουν τον μονάρχη μίας χώρα, το παλάτι του Μεγάλου Δούκα στο Λουξεμβούργο αρχικά λειτούργησε ως δημαρχείο της πόλης από το 1572 μέχρι το 1795.



- **Το μονοπάτι Mullerthal**

Οι επισκέπτες το αποκαλούν και «μικρή Ελβετία του Λουξεμβούργου». Παρόλα αυτά αυτό το μακρύ, φυσικό μονοπάτι που καλύπτει συνολικά 112 χιλιόμετρα και αποτελείται συνολικά από τρεις διαφορετικές διαδρομές σε έξι στάδια έχει έναν δικό του, εντελώς μοναδικό χαρακτήρα.



- **Το κάστρο του Vianden**

Το κάστρο Vianden είναι ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωμένα κάστρα που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ποταμού Ρήνου και χτίστηκε πάνω σε ρωμαϊκά ερείπια μεταξύ του 11ου και του 14ου αιώνα. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων γοτθικά χαρακτηριστικά προστέθηκαν στο αυθεντικό κτήριο, δίνοντας ένα νέο ύψος στο κάστρο, ενώ το 17ο αιώνα ένα καινούργιο, αναγεννησιακό αρχοντικό προστέθηκε στο κτίσμα, το οποίο αρκετά χρόνια αργότερα εγκαταλείφθηκε πλήρως από τους -τότε- Κόμηδες του Vianden, οι οποίοι αδιαφορούσαν για το μέλλον του πύργου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό από τον στρατό του Λουξεμβούργου στη μάχη του ενάντια στους Ναζί.



ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

- ο 1815 το δουκάτο έγινε μέλος της Γερμανικής Συνομοσπονδίας διατηρώντας την ανεξαρτησία του. Ύστερα από τη Βελγική Επανάσταση του 1830 το Λουξεμβούργο τέθηκε υπό τον έλεγχο των επαναστατών. Σύμφωνα με τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου 1830-1831, που επικυρώθηκε από τη Συνθήκη του Λονδίνου (1839), ένα τμήμα της χώρας περιήλθε στη βελγική επικράτεια, ενώ το υπόλοιπο τμήμα, που συνιστά έκτοτε την επικράτεια του δουκάτου, αποδόθηκε στο ολλανδικό στέμμα με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γερμανική Συνομοσπονδία. Το 1867 ανακηρύχτηκε ουδέτερο κράτος με την εγγύηση και των μεγάλων δυνάμεων^[2], παραμένοντας υπό ολλανδική επικυριαρχία έως το 1890, οπότε έγινε ανεξάρτητο κράτος με ηγεμόνα τον Αδόλφο του Νάσσαου. Το 1912 υπήρξε τροποποίηση του πολιτεύματος, ώστε η μοναρχία να μπορεί να εκπροσωπείται και από γυναίκες, προκειμένου να επιτραπεί η διαδοχή στη Μαρία Αδελαΐδα, τη μόνη απόγονο του οίκου των Νάσσαου.

ΦΑΓΗΤΟ

ΑΣΤΑΚΟΣ



ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ



**ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ**



ΠΕΣΤΡΟΦΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΙΣΟΙ "

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:

Μπελιά Ζαχαρούλα

&

Παπακοσμά Αναστασία-Μαρία

Γ'3

*ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!*

MERCI FIR DE KACH!